

Bibliothecaris is altijd onderweg

RIXT OENEMA

LEEWARDEN Jeroen de Boer (42) van Bibliotheekservice Fryslân is in de race voor 'Beste bibliothecaris van Nederland'. Vier verkiezingsvragen.

Je bent één van de drie genomineerden. Hoe ben je op de shortlist gekomen?

„De verkiezing van beste bibliotheek bestond al langer. In 2011 is daar de verkiezing van de beste bibliothecaris bij gekomen. Collega's hebben me genomineerd. Ik ben een relatieve nieuwkomer; werk sinds 2011 bij de bibliotheek. Officieel ben ik ook geen bibliothecaris, ik heb kunst- en kunstbeleid gestudeerd. De opleiding is trouwens ook afgeschaft. Er worden nu mensen van diverse pluimage naar de bibliotheek getrokken.”

Waarom vinden je collega's jou de meest inspirerende bibliothecaris?

„Dat weet ik niet precies, maar ik denk vanwege het project Frysklab, dat ik met twee collega's opgezet

'We delen kennis om de wereld beter te maken'

heb. Frysklab is een mobiel bibliotheek-*fablab* (fabrication laboratory, red.). Met de omgebouwde bibliobus willen we Friese kinderen en jongeren kennis laten maken met de makersbeweging. Er staan computers in, een 3D-printer en een *lascutter*. Veel technologie. Een van de kernfuncties van de bibliotheek is dat het een plek is om kennis te leveren, te delen. Dat past hier prima bij. We delen kennis om de wereld beter te maken, kinderen in staat stellen hun leven vorm te geven.”

Wat doet een bibliothecaris?

„Ik hou me voornamelijk bezig met innovatie in het digitale domein. Ik maak me best druk om onderwerpen als privacy, auteursrecht en de

makerbeweging. Aan auteursrechten is de afgelopen jaren bijvoorbeeld niets veranderd, terwijl de hele wereld wel verandert. Wie een boek bij een uitgever uitgeeft, heeft er daarna vaak geen donder meer over te zeggen.”

Hoe staat de bibliotheek als instituut ervoor?

„Als bibliotheek ben je voor veel mensen nog steeds een gids. Dat blijft. Maar mensen halen dat wat ze lezen steeds meer op andere plekken. De hele wereld digitaliseert, dat kun je niet negeren. Daar moeten we in meegaan. We moeten naar buiten treden. Maar het mooie is: de bibliotheek is de enige plek waar je áltijd naartoe kunt om iets te leren. Je schooltijd is op een gegeven moment afgelopen. De bibliotheek is er voor iedereen. Altijd.”

Stemmen op één van de kandidaten kan tot en met vrijdag 30 oktober op www.bibliotheekblad.nl. De winnaar wordt vrijdag 27 november bekendgemaakt. Jeroen de Boer heeft ook een blog, *Rafelranden*. jeroendeboer.net



Bibliothecaris Jeroen de Boer: „De bibliotheek blijft. Altijd. Voor iedereen.”

FOTO NIELS WESTRA