

tegest

Protesteer tegen sluiting bibliotheken



De bibliotheek aan het Beursplein blijft wel open, maar ontkomt niet aan bezuinigingen en beperkte openstelling.

De laatste tijd blijven zich boven de wijkbibliotheken donkere wolken samepakken. Alleen in Leeuwarden al sluiten op termijn drie wijkfilialen van de openbare bibliotheek. De bibliotheek aan het Beursplein in Leeuwarden blijft open, en hoe? Er zal maar liefst 30 procent minder aan nieuwe boeken aangeschaft worden, plus dat er gesleuteld gaat worden aan de openingstijden. Daarmee wordt deze bibliotheek min of meer 'vleugellam', en zal er weinig ruimte voor innovatie overblijven, vrees ik. En dan heb ik het alleen nog maar over Leeuwarden, onze 'Culturele Hoofdstad' van Europa in 2018. Hoezo, 'Culturele Hoofdstad', als dan inmiddels heel wat bibliotheken gesloten zullen zijn?

Voor zover ik weet, is er in het kader van de 'Culturele Hoofdstad' nogal wat geld te besteden. Waarom wordt een deel daarvan niet ingezet ten behoeve van de wijkbibliotheken in Leeuwarden? We willen toch, zoals burgemeester Ferd Crone dat steeds verkondigt, 'mienskip' zijn? Bovendien leven wij in een 'participatiesamenleving'.

Beide begrippen zijn nauw met elkaar verbonden. Hoe kun je nu 'mienskip' zijn zonder daarin volledig te kunnen participeren als er bijvoorbeeld onvoldoende bibliotheken zijn? Of heeft het begrip participatie alleen betrekking op economisch welzijn?

Overigens, de bibliotheek is meer dan een uitleenvoorziening alleen. Het is ook een plek van ontmoeting, van sociale

contacten voor oud en jong, en zeker ook bedoeld voor onderwijs en educatieve doeleinden, of zoals de Oude Grieken al van mening waren, werd de bibliotheek in die tijd al de 'Plaats ter genezing van de ziel' genoemd. De Oude Grieken hielden de mensen voor dat lezen van literatuur noodzakelijk was voor het mentale welzijn. Lezen is gezond, het maakt de mens empathisch en sociaal intelligenter.

Het zou daarom een slechte zaak zijn als de politiek bij haar besluit zou blijven om de sluiting van wijkbibliotheken in Leeuwarden door te zetten. En waarom blijft het luide protest tegen de sluiting van de filialen en het 'vleugellam' maken van de Centrale Bibliotheek uit? Ik heb nog nergens drommen met spandoeken uitgedoste mensen kunnen ontwaren.

Wel ga ik ervan uit dat de nodige inspanning is en wordt gepleegd om sluiting te voorkomen. Maar blijkbaar is die inspanning nog niet voldoende voor de politiek om van het voorgenomen besluit terug te keren. Om Leeuwarden en daarmee heel Fryslân voor een culturele ramp te behoeden, roep ik alle betrokken partijen, en vooral de politiek op, om de mouwen op te stropen, om alles in het werk te stellen om de kaalslag tegen te gaan. Alleen dan kunnen wij in 2018 oprecht genieten van en trots zijn op Leeuwarden als 'Culturele Hoofdstad' van Europa.

HIELKE HOUTSMA
Amateurfilosoof te Leeuwarden